

**TWEE EEUWEN
BOUWBEDRIJF J.P. LEGUIJT**

door Aagat Rijks-Leguijt

Vanuit de Beemster, via Graff komt één van de Leguijten naar Krommenie. We schrijven dan het jaar 1765 Jan Cornelisz. Leguijt vestigt zich op de Crommenieërhede, het latere Vlietsend. Zijn zoon Pieter Jansz. (geboren in 1764 te Graff) begint in 1799 een timmerzaak op Weiver nr. 67. De grondlegger dus van Bouwbedrijf J.P. Leguijt. Een grote bron van inkomsten is het maken van doodkisten.



Hierna volgt Klaas (geb. 1797) in de voetsporen van zijn vader en zet de zaak voort. Ook zijn zoon Pieter vindt in het timmervak zijn brood (van 1849 tot 1879). In deze periode is er een vaste klantenkring. Voor o.a. P.H. Kaars Sijpesteyn maakt de firma voor het zeildoek 'rollenkisten' en heeft het onderhoud aan de sluzen. Melchert neemt daarna het bedrijf over en zijn we bij de vierde generatie. In 1913 wordt het bedrijf een vennootschap onder firma, samen met zijn zoons Pieter, Arie en Klaas onder de naam Firma M. Leguijt & Zonen. We noemen uit het naslagwerk enkele werken: huis bij de Veebrug, smederij "De Vrede". Ook de aantekening dat de 166 palen voor de brug over de Durgsloot f18280 kosten, vinden we hier in!



Periode 1936-1979
Onder leiding van Pieter en later zijn zoons Johannes Pieter Melchert en Klaas wordt er veel gebouwd. Tijdens de oorlogsjaren wordt er zo goed als het kan doorgewerkt en in 1948 lezen we 24 namen op de loonlijst. Halverwege de jaren vijftig

is dat aantal 90 en na 1960 zijn er gemiddeld 10 mensen in vaste dienst. In 1976 wordt de vennootschap een 'bv' onder de naam Bouwbedrijf Jb. Leguijt Bv, Jacob, zoon van Jan Piet Pzn., zet de zaak voort.

De bouw van huizen en gebouwen verandert in de loop der tijd. Zo wordt eerst enkelsteens gemetseld, palen hebben een lengte van 4 à 5m en worden met markkracht de grond ingeslagen. Later komen er spouwmuuren en met heimbakjes gaan de palen van ± 18m. de grond in. De draadnagels en spijkers zijn vervangen door nietmachines. Met het storten van beton heerst de 'betonkoorts'. Er komen soms 20 man aan te pas, die zenuwachtig en bedrievig de klus kuren. Anno 1999 zijn 2 mensen voldoend!

Er vestigen zich vele Leguijten op het Weiver. Allen zijn zelfstandige ambachtsslieden, zoals scheepsbouwer, doodkistenmaker, schilder en dus ook timmerman/aannemer. Zo omstreeks 1950 wonen er acht Nlu in 1999 vinden we alleen op Weiver 98 bewoner Jacob Leguijt J.Pzn met het erachtergelegen bouwbedrijf. Zijn zoon Jan Piet, zevende in de generatie runt sinds 1996 het bedrijf. Hij woont op het Oranjeplein in het huis, dat zijn overgrootvader (genoemd Piet de Baard ter aanduiding welke Leguijt bedoeld werd) bouwde.

Twee maal Jan Piet Leguijt: boven de 5e generatie en onder de 7e huidige directeur van het bouwbedrijf.

Door Leguijt gebouwd, eeuwig vertrouwd!

Dat er veel en goed werk werd geleverd de afgelopen 200 jaar blijkt wel uit de lijst van (nog) bestaande bouwwerken. "Het Blauwe End" op het Padlijan en het vroegere Binnenbadhuis op de Badhuislaan zijn mooie voorbeelden. Het pand Weiver 76, voor-



heen bewoond o.a. door Melchert, zijn zoon Piet, neef Jan Cornelis Leguijt en heden door H. Goet, mag als Ziaans huis zeker gezien worden. Ook het clubgebouw en kleedkamers van KVV het Witte Kruis gebouw, de Sint Jacobusschool, de flatgebouwen aan de Landzichtlaan en Serooskerkenstraat zijn slechts een greep uit de vele gebouwen die in Krommenie staan.

Tegenwoordige klanten zijn o.a. Stichting Volkswoning Zaanstad, de Provincie Noord-Holland, Hoogovens en nog altijd Fortbo-Krommenie Voor de provincie worden het Provinciehuis en de

Betonstarten aan de Nauwernasche Vaart voor de kademuur, die nodig is door het slopen van de Zuiderstus in 1947, vlnr. Jan Piet Leguijt met zoon Jaap, P. Toek, Rinus Winter, Cor Rol en Klaas Zijp omliggende gebouwen gerestaureerd, wat het hele jaar door veel werk geeft. Maar ook veel particulieren vinden hun weg naar het Weiver.

(Voor geïnteresseerden is een boekje verkrijgbaar over het 200-jarige bouwbedrijf Inl. J.P. Leguijt, Weiver 98).

Verjaardagskalender 'voor onder de kerstboom'

Er zijn nog verjaardagskalenders met 12 echte foto's van historische nog bestaande panden of locaties in Krommenie te koop op het redactieadres Snuiverstraat 101 of 97 voor f 15,-